

Hallo medeleden Road Runners Etten-Leur,

In de loop van het afgelopen jaar besloten mijn man en ik deel te gaan nemen aan de eerstvolgende opstapgroep bij RREL. 13 jaar geleden heb ik al eens meegedaan, en vervolgens ook een aantal jaren fanatiek gelopen, echter door verschillende omstandigheden, nieuw huis, blessure e.d. kwam het er niet meer van. Nadat ik zelf 2 nieuwe pogingen had gedaan om opnieuw te beginnen leek dit voor mij de oplossing, Simon, mijn man, werd ook enthousiast dus zo begon het nieuwe avontuur.

Alle dertien weken, op dinsdag onder leiding van Wim en de tweede keer op eigen kracht, kwamen we steeds een beetje dichterbij de 5 kilometer. Er was veel verschil in loopsnelheid in de groep, maar hier hield Wim erg veel rekening mee. Hij liet iedereen in zijn/haar eigen tempo lopen, en zorgde steeds dat de laatsten weer bij de eersten aansloten. Het was een gezellige groep, en iedereen was op zijn/haar manier even fanatiek.

Onder de bezielende leiding van Wim, hebben we ons programma in december afgerond. Helaas door Covid-19 niet op de manier die wij en de club graag wilden maar toch hebben iig 5 van de renners de 5 kilometer gelopen op de bewuste dinsdag avond. Omdat we niet samen mochten lopen was Wim helaas niet aanwezig om ons door de 5 kilometer heen te slepen, maar wat een enorme verrassing, Wim en Jolanda stonden bij de eindstreep, met een bloem, diploma en bidon. Dat was echt heel erg leuk!

Ik vond het persoonlijk een redelijk zwaar programma, zeker op dinsdag met de looptraining erbij, kon ik meteen na het douchen mijn bed in. Maar ondanks alles, ben ik zo blij dat ik dit volbracht heb. Op naar wat ons betreft veel jaren loopplezier! We worden ook lid van de club dus zullen jullie, wanneer we weer in groepsverband mogen gaan lopen, zeker ontmoeten.

Charlotte Taylor